

# Nieuwjaarke Zoete Liedjes

Nieuwjaarke Zoete

Ons varken heeft vier voeten

Vier voeten en ne staart

Is dat dan geen centje waard?

Hier woont nog wel een goede vrouw

Die ons wel wat geven zou

Lang mag ze leven, veel mag ze geven

100 jaar na deze dag,

Hoop ik dat ze leven mag.

Hoog huis, laag huis

Er zit een gierige pin in huis"

Er is een kotteke in de deur

Er hangt nen zak met zemelen veur

In ieder zemel zit een luis

Er zit nen goeie vent (vrouw) in huis

Deurtje deurtje

Ga toch open

Ik kom van heel ver aangelopen

Ik wens u een zalig nieuwejaar

Vul mijn zakje nu dan maar

Oudjaar, Nieuwjaar

2 koeken is een paar.

Ik wens u een gelukkig Nieuwjaar!

# Liedjes

Nieuwjaarke hottentot  
Ons vader heeft ne kletskop  
Zeven jaar zonder haar  
Ik wens u een gelukkig Nieuwjaar

Nieuwjaarke hottentot  
Ons moeder heeft ne kletskop  
Ons vader heeft nen baard  
Van hier tot in de vaar

Nieuwejourreke hak  
Ge ziet het aan men klak  
Ge ziet het aan m'n hoor  
't Is mèrge nieuwejoor"

Nieuwjaarke fleske  
Ons moeder is een meske  
Ons vader is ne jongen  
Is da niet schoon gezongen?

Nieuwjaarke zoete  
Ik hem kouw voeten  
Ik hem ne kouwe rug  
Volgend jaar kom ik terug

Nieuwjaarke zoete  
Ik hem kouw voeten  
Laat me niet langer staan  
Ik moet nog op een ander gaan

# Liedjes

Helder klink ons liedje door de winterlucht  
In alle straatjes hoor wat een gerucht  
Kinderhartjes wensen u een zalig jaar  
Wil ons mandje vullen en tot volgend jaar

Oudjaar, Nieuwjaar

Ik wens u al te samen

Die hier mijn lied vernamen

Een zalig en gelukkig jaar

Een luiske en een vlooike  
Dansten op een strooike  
Paar, paar, onpaar  
Ik wens u een zalig nieuwejaar

Nieuwjaarke hottentot

Ons vader heeft in zijn broek geprot

Had hij niet zoveel gegeten

Had hij niet in zijn broek gescheten

Nieuwjaarke zoete  
Wij blijven hier staan toete  
Tot get deurke opendoe  
Want nen appelsien smaakt zo goe

Oudjaar, Nieuwjaar

Ik wens u een gelukkig Nieuwjaar

Voor alle mensen een gelukkig Nieuwjaar  
Geloof me maar, tot volgend jaar

# Liedjes

Nievejorke klak,  
ozze vo zit oep 't gemak (onze vader zit op de WC),  
Lot me ni te laank stoan,  
want ik mut nog verder goan.  
*variant ui Zevendonk*